

Drie prinsesjes dromen

Er waren eens drie prinsesjes die drie nachtjes mochten logeren bij de nieuwe oppas.

De eerste nacht lag het oudste prinsesje te woelen in haar bed. De volgende ochtend vroegen haar zusjes of ze wel goed geslapen had. Het meisje streek haar lange blonde haren achter haar oortjes en zei: 'Ja, en ik heb heerlijk gedroomd.' Ze vertelde: 'Papa kreeg een gouden kroon. Iedereen riep: "Lang leve de koning!" Het was groot feest. De nieuwe koning beloofde dat het prinsesje dat over hem gedroomd had, ooit die kroon zou krijgen. En dat ben ik!'

De tweede nacht lag het jongere prinsesje te draaien in haar slaap. 's Ochtends ging ze rechtop in bed zitten. 'Luister naar wat ik vannacht droomde', zei ze enthousiast. Met rode blosjes op haar wangen vertelde ze dat haar knappe mama koningin was geworden van de Lage Landen. Edelstenen van haar kroon blonken in het zonlicht en lieten kleuren weerkaatsen in haar haren. Ze beloofde haar schoonheid door te geven aan het prinsesje dat over haar gedroomd had. En dat ben ik!' riep het meisje.

Na de derde nacht, toen het jongste prinsesje ontwaakte, onthulde zij haar droom. 'Jullie geloven nooit wat ik gedroomd heb vannacht', zei het kleine meisje, dat al erg wijs was voor haar leeftijd en prachtig kon vertellen. 'Ik droomde dat onze nieuwe oppas eigenlijk een prinses was, die in haar leven hard gewerkt had en geliefd was bij het volk van de Lage Landen. Ze had veel meegemaakt. Ze lachte met de mensen, soms troostte ze hen. De tijd was gekomen om het rustiger aan te doen. Haar werk werd doorgegeven en kwam in goede handen terecht. Nu had ze tijd om een eitje te koken en een bijzonder mooi oranje sinaasappeltje uit te persen voor het meisje dat over haar gedroomd had. En dat ben ik!'

Toen ging de slaapkamerdeur open en hoorden de prinsesjes een lieve stem die zei: 'Goedemorgen meisjes, het ontbijt is klaar.' 'Goedemorgen, oma Beatrix,' antwoordden de meisjes beleefd, 'we komen eraan.'

En ze leefden nog lang en gelukkig.